

Lögnlökens

Nyhets hjälp Nr sex 2023



Damtennis

för herrar

SE IGT SPORTSPECIAL!

Efter 100 års testkörning av konceptet, avslöjas nu att de flesta kvinnliga tennisspelare i världstoppen hela tiden har varit män. Detta för att ge mer fart, intresse och pengar till sporten. Efter utbredd kritik, undersöker WTA-touren nu möjligheten att skapa en ny typ av turnering för alla kvinnor födda som män: Damtennis för herrar.

(LL Sport) "You shall know the truth, and the truth shall make you mad" – som Aldous Huxley påstås ha skrivit – och visst går det att förstå vad han menade med det. Lögnlöken skalas numera i en rasande takt, och idag får vuxna män stå ut med att inse att deras forna kvinnliga idoler – och i många fall förälskelser – ofta var födda som gossebarn.

"Det har inte varit speciellt rättvist, och för att vara helt ärlig: Jag föddes inte heller som kvinna", säger Billie Jean Moffitt King som grundade WTA 1973. Hon,

eller han, rankades 1966–1968, 1971 och 1974 som världsetta, och låg tack vare sina starka gener kvar på plats 13 som 40-åring. "Kromosomer är tydligen en bluff, det är jag ett levande bevis på", säger 80-åringen.



Slagkraftige Billie King.

Tennistranstramshistoria

I detta nummer av Lögnlöken firar vi några män som lyckades ta sig in i ett kvinnodominerat yrke. Följ med på en promenad genom damtennisens dolda his-story.

Vi vill samtidigt passa på att varna läsarna för ett undantag i hur artikeln är skriven: **Den saknar helt humor.**

Bröderna Venus och Serena är till stor del en skapelse av deras far Richard Williams som började drilla dem vid 4 års ålder. Serena, här i blått, tillsammans med storebror Venus i rosa (en vit skådespelare mellan dem).



Bröderna Williams som barn.

Men nu kastar vi oss tillbaka till det glada 20-talet och den graciösa Suzanne Lenglen de la France. Han var kanske inte i skönhets-



toppen, men det är ju inte heller det som räknas i denna sport.

Lenglen dog redan som 39-åring 1938, men hade då vunnit massa priser och fått tillnamnet den "gudomliga".



Renée Richards slog igenom 1976 när han kämpade för att få spela som kvinna i US Open. Amerikanska tennisförbundet svarade med att kräva alla kvinnor på kromosomtest. Tiden var visst inte mogen för att bolla med så öppna court.



INSÄNDARE

Jag var så kär i prinsessan Stephanie när jag var liten minsann. Andra fastnade för Cher i min klass men de saknade ju helt en inbyggd kompass. Kan ni inte visa idolbilder, minst tre, av hon som jag helst av alla så gärna vill se? Bara från 80-talet när hon stod på toppen, herregud vad jag kan sakna den där Monaco-popen.

Anonym, Västerås



STEPHANIE



ANNONS

An advertisement for "Radio Hjälpen" featuring a collage of images. On the left is a goat-headed figure with horns and wings. In the center is a red tongue sticking out of a mouth, a symbol associated with the Rolling Stones. On the right is a Hindu deity with multiple arms and a crown. Text includes "90-666 Radio Hjälpen" and "FREE ALL MEMBERS OF THE ROLLING STONES". A black ball with a chain is also visible.

